

## Liedteksten zondag 6 september

LB 1010 – Geef vrede, Heer, geef vrede

1 Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de wereld wil slechts strijd.  
Al wordt het recht beleden,  
de sterkste wint het pleit.  
Het onrecht heerst op aarde,  
de leugen triomfeert,  
ontluistert elke waarde,  
o red ons sterke Heer.

2 Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de aarde wacht zo lang,  
er wordt zo veel geleden,  
de mensen zijn zo bang,  
de toekomst is zo duister  
en ons geloof zo klein;  
o Jezus Christus, luister  
en laat ons niet alleen!

4 Geef vrede, Heer, geef vrede,  
bekeer ons felle hart.  
Deel ons uw liefde mede,  
die onze boosheid tart,  
die onze mond leert spreken  
en onze handen leidt.  
Maak ons een levend teken:  
uw vrede wint de strijd!

Opw. voor Kids 77 (God kent jou)

God kent jou  
vanaf het begin  
helemaal van buiten  
en van binnenin  
Hij kent al je vreugde  
en al je verdriet,  
want Hij ziet de dingen  
die een ander niet ziet  
en weet je wat zo mooi is  
bij Jezus voel je je vrij  
om helemaal jezelf te zijn  
want Hij houdt van jou,  
ja Hij houdt van jou,  
ja Hij houdt van jou en mij

LB 118 – Laat ieder 's Heren goedheid prijzen

- 1 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,  
zijn liefde duurt in eeuwigheid.  
Laat, Israël, uw lofzang rijzen;  
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.  
Dit zij het lied der priesterkoren;  
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.  
Gij, die den Heer vreest, laat het horen;  
Zijn liefde duurt in eeuwigheid
- 3 't Is beter bij den Heer te schuilen  
dan dat men bouwt op man en macht.  
't Is beter bij den Heer te schuilen  
dan dat men hulp van vorsten wacht.  
Toen ik mij wenden kon nog keren,  
omsloten door der volken ring,  
doorbrak ik in de naam des Heren  
de knellende omsingeling.
- 8 De steen, dien door de tempelbouwers  
veracht'lijk was een plaats ontzegd,  
werd tot verbazing der beschouwers  
ten hoeksteen door God zelf gelegd.  
Dit werk is door Gods alvermogen,  
door 's Heren hand alleen geschied.  
Het is een wonder in onz' ogen.  
Wij zien het, maar doorgronden 't niet.
- 9 Dit is de dag, die God deed rijzen,  
juicht nu met ons en weest verblijd.  
O God, geef thans uw gunstbewijzen,  
geef thans het heil door ons verbeid.  
Gezegend zij de grote koning  
die tot ons komt in 's Heren naam.  
Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning,  
wij zegenen u al tezaam.

Opwekking 774 – Ik verlang naar Jezus

Ik verlang naar Jezus;  
Kostbaar Lam, dat stierf voor mij.  
Aan het kruis droeg Hij mijn schuld,  
Met zijn bloed kocht Hij mij vrij.

Ik verlang naar Jezus;  
O mijn ziel, verhef zijn naam.  
Ooit droeg Hij de doornenkrans,  
Nu de overwinnaarskroon.

Hij verdient ontzag en eerbied;  
Alle glorie voor zijn naam!  
Hij alleen verdient de hoogste eer;  
Hij, die heerst in eeuwigheid.

Ik verlang naar Jezus;  
Alles zucht, tot aan die dag  
Dat de aarde vol zal zijn  
Van de glorie van uw naam.

U verdient ontzag en eerbied;  
Alle glorie voor uw naam!  
U alleen verdient de hoogste eer;  
U, die heerst in eeuwigheid.

U bent eindeloos mooi.  
U bent eindeloos mooi.  
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit  
Heer, U bent oneindig mooi.

U verdient ontzag en eerbied;  
Alle glorie voor uw naam!  
U alleen verdient de hoogste eer;  
U, die heerst in eeuwigheid.

U bent eindeloos mooi.  
U bent eindeloos mooi.  
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit  
Heer, U bent oneindig mooi.

Ik verlang naar Jezus;  
Kostbaar Lam, dat stierf voor mij.  
Heel mijn leven geef ik U;  
Heer, laat dat mijn offer zijn.

[Opwekking 378 – Ik wil jou van harte dienen](#)

Ik wil jou van harte dienen  
en als Christus voor je zijn.  
Bid dat ik genade vind, dat  
jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,  
vinden bij elkaar houvast.  
Naast elkaar als broers en zusters,  
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus' licht ontsteken,  
als het duister jou omvangt.  
Ik zal jou van vrede spreken,  
waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent,  
huilen om jouw droefenis.  
Al mijn leeftocht met je delen,  
tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen,  
als wij zingend voor hem staan.  
Als wij Christus' weg van liefde  
en van lijden zijn gegaan.