

Liedteksten zondag 16 augustus

LB 280 (De vreugde voert ons naar dit huis)

De vreugde voert ons naar dit huis,
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept Zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

Dit huis van hout en steen, dat lang,
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt,
van wie zijn voorgegaan.

Zal dit een huis, een plaats zijn waar,
de hemel open gaat,
waar Gij ons met Uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat.

Onthul ons dan Uw aangezicht,
Uw naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met Uw licht,
Uw voorbedachte raad.

Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht,
die wie hier schuilen verder leidt,
tot alles is volbracht.

LB 247: 1, 2, 4 (Ter nagedachtenis aan br. Hans Knol)

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt
Andere helpers, Heer, ontvallen mij
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij

U heb ik nodig, uw genade is
Mijn enig licht in nacht en duisternis
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij

Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

OvK 214 (Uw huis)

Ik ben graag in uw huis, o God,
want uw gezin is hier.
Ik ben graag in uw huis, o God,
want ik ben welkom hier.

In uw huis is liefde,
in uw huis is blijdschap,
in uw huis is vrede,
in uw huis wil ik zijn.

Ik ben graag in uw huis, o God,
omdat U hier ook bent.
Ik ben graag in uw huis, o God,
want U maakt Uzelf bekend.

Opw. 623 (Laat het huis gevuld zijn)

Laat het huis gevuld zijn met wierrook van aanbidding
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest
Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur

Want ik wil komen met mijn geest
En doorwaaien heel het huis
Ik wil het maken tot een tempel
Waar ik woon
Laat mijn leven in je zijn
Ik maak je heilig, puur en rein
Ik laat het levend water stromen door je heen

Laat het huis gekleed zijn met kleden van fijn linnen
Laat het huis gekleed zijn met gerechtigheid en trouw
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw Zoon Jezus
Laat het huis gereinigd zijn en schoon

Want U wilt komen met Uw geest
En doorwaaien heel het huis
U wilt het maken tot een tempel
Waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn
Maak ons heilig, puur en rein
Laat het levend water stromen door ons heen

Heer wij roepen tot U
Kom opnieuw met Uw vuur
Wij verlangen naar echtheid
En leg het diep in ons hart

Heer wees welkom met Uw geest
En doorwaaien heel het huis
Wil het maken tot een tempel
Waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn
Maak ons heilig, puur en rein
Laat het levend water stromen door ons heen

Opw. 746 (De God van de vrede)

De God van de vrede, geeft jou Zijn zegen
Op alle wegen die je zult gaan

Wanneer het meevalt, of soms ook tegen
Bij zon en bij regen zal Hij naast je staan

Hij is als een schaduw, die met je meegaat
Jou nooit alleen laat, want Hij is trouw

Ontvang nu de vrede en de genade,
van God onze Vader, zo zegent Hij jou