

## Liederen online dienst 19 juli

ZGZ 222: 1, 2, 3, 4 (O Vader, bron van eeuwig licht)

1.O Vader, bron van eeuwig licht,  
verhef uw stralend aangezicht;  
zie hier een mens, een mens als wij  
hosanna, onze hulp zijt Gij!

2.O Zoon, die zelf een dienaar was,  
uw schapen opzocht en genas,  
met olie en met wijn verbond  
hoed zelf de herder die Gij zond!

3.O Geest, die als een windvlaag kwam,  
adem van boven, voor en vlam,  
laat door ons onvolkomen woord  
uw eigen stem worden gehoord!

4.O Vader, Zoon en Heil'ge Geest,  
U looft uw kerk die is geweest  
en wezen zal in elke tijd  
van eeuwigheid tot eeuwigheid!

Opw. 32 (Dit is de Dag)

Dit is de dag, (2x)  
die de Heer ons geeft. (2x)  
Weest daarom blij (2x)  
en zingt verheugd. (2x)

Dit is de dag die de Heer ons geeft.  
Weest daarom blij en zingt verheugd.  
Dit is de dag, dit is de dag,  
die de Heer ons geeft.

Sela – het woord van God

Het Woord van God brengt goede vruchten voort,  
  
in ieder mens die luistert naar uw woord;  
  
rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht:  
  
het keert niet onervuld terug.

Beproof mijn hart dat voor u openligt;  
niets is verborgen voor uw aangezicht.  
Dat elke stem die U nog tegenstreeft,  
moet zwijgen als U tot mij spreekt.

De stem van liefde die in stilte spreekt;  
een woord van wijsheid dat mij richting geeft.  
De Geest die troost en mij in waarheid leidt;  
diep in mijn hart uw woorden schrijft.

O levend brood dat al mijn honger stilt,  
waar ik naar hunker, wat ik proeven wil.  
Dit hemels brood, het mens geworden Woord,  
is Christus die ik toebehoor.

Lied: LB 218: 1, 2, 3, 4, 5 (Dank u voor deze nieuwe morgen)

Dank U voor deze nieuwe morgen,  
dank U voor elke nieuwe dag.  
Dank U dat ik met al mijn zorgen  
bij U komen mag

Dank U voor alle bloemengeuren  
dank U voor ieder klein geluk.  
Dank U voor alle held're kleuren,  
dank U voor muziek

Dank U dat U in moeilijkheden  
dank U dat U in pijn en strijd,  
dank U dat U in alle tijden  
toch steeds bij ons zijt

Dank U dat ons uw woord bewaarde  
Dank U dat U uw Geest ons geeft.  
Dank U dat ieder mens op aarde  
van uw liefde leeft

Dank U, uw liefde kent geen grenzen  
dank U dat ik nu weet daarvan.  
Dank U, o God, ik wil U danken  
dat ik danken kan.

Combinatie Opw. 174 en 349 (Juicht want Jezus is Heer/Hij is verheerlijkt)

Juicht, want Jezus is Heer,  
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere  
Van Hem, die ons liefheeft.  
Hij is verrezen en leeft,  
Jezus, de Koning, die mensen  
Het leven weer geeft.

Juicht, want Jezus is Heer,  
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere  
Van Hem, die ons liefheeft.  
Hij is verrezen en leeft,  
Jezus, de Koning, die mensen  
Het leven weer geeft.

Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo hoog,  
'k zal hem prijzen.  
Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt  
en ik verhoog zijn naam.  
Hij is mijn God,  
zijn waarheid houdt eeuwig stand.  
Hemel een aard',  
verheugen zich in zijn naam.  
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo hoog.

Juicht, want Jezus is Heer,  
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere  
Van Hem, die ons liefheeft.  
Hij is verrezen en leeft,  
Jezus, de Koning, die mensen  
Het leven weer geeft.

Opw. 602 – Vrede van God

Vrede van God, de vrede van God,  
De vrede van God zij met jou.  
Vrede van hem, vrede van God,  
De vrede van God zij met jou.

In Jezus' naam, in Jezus' naam,  
In Jezus' naam geef ik jou:  
Vrede van hem, vrede van God,  
De vrede van God zij met jou.

Heilige geest, de heilige geest,  
De Heilige geest zij met jou.  
Vrede van hem, vrede van God,  
De vrede van God zij met jou.