

Straatpastoraat

Omzien naar dak- en thuisloze mensen in Utrecht



Jaarverslag Straatpastoraat Utrecht – 2019

Inleiding

Straatpastoraat Utrecht verleent pastorale zorg aan mensen die dak – en/of thuisloos zijn .

Pastores en vrijwilligers doen dit door met ‘vrienden van de straat’ op te trekken. Ze luisteren naar hun verhalen, drinken met koffie en thee met hen, delen de maaltijd met hen, houden samen vieringen, denken met hen mee en lopen met hen op.

Het Straatpastoraat heeft een diaconaal accent: mensen kunnen een beroep op de straatpastores doen in geval van ‘kleine financiële nood’ . Het Straatpastoraat kan incidenteel boodschappen met mensen doen en telefoonkosten en reiskosten vergoeden.

Het Straatpastoraat heeft een aantal vaste activiteiten: een wekelijkse inloop, een maandelijkse maaltijd en een paar keer per jaar een viering.

Eén van de straatpastores verleent pastoraal werk in een hostel, en komt regelmatig bij de dagopvang voor mensen die dak- en/of thuisloos zijn.

Tenslotte kan het straatpastoraat mee vorm geven aan het laatste afscheid. Met Allerzielen is het Straatpastoraat betrokken bij het herdenken van vrienden van de straat die overleden zijn.

In dit jaarverslag kunt u lezen hoe het pastorale werk in 2109 vorm heeft gekregen.

Ontmoeting onderweg

We struinen geregeld door de stad. Onderweg hebben we contact met onze vrienden van de straat. We maken een praatje, lopen een stukje samen op, drinken een kop koffie ergens of doen samen een boodschap. Ook zoeken we vrienden op waar zij zijn: in een pas gekregen woning, in een instelling, in het ziekenhuis. Ook spreken we wel met hen af in het Domcafé of op een terras.

Inloop

De wekelijkse maandagochtend inloop in de Jacobikerk werd goed bezocht. Wekelijks ontvingen we 15 à 20 mensen die hun lief en leed met ons deelden. Eén van onze bezoeksters nam af en toe haar zootje mee. In december vierden we zijn vierde verjaardag, met een fototaart en cadeautjes. Er is een vaste kern van ongeveer 10 bezoekers, een groep die af en toe komt, we ontvingen nieuwe bezoekers en mensen die jaren geleden kwamen en ons hervonden. De maandagochtend is een oede opmaat van de week – we drinken samen koffie en brunchen met elkaar. het is goed toeven in de Pelgrimszaal van de Jacobikerk.

Tafel van 12

Voor de maandelijkse maaltijd bij de Tafel van 12 nodigen we steeds een aantal mensen uit. We tafelen met ongeveer vijftientig mensen waarvan zeventien gasten, zes vrijwilligers en twee pastores. De tafel is feestelijk gedekt met kaarsen en bloemen (net kerst, verzuchtte één van de bezoekers). We delen een drie gangen maaltijd, bidden, zingen en houden een tafelgesprek. Het gezelschap rond de tafel is internationaal: we tafelen met mensen uit Hongarije, Oekraïne, Suriname, Armenië, Curaçao, Polen, Honduras, Marokko, Tsjechië en niet te vergeten Nederland. Als we samen van het eten genieten voelt het alsof we één grote familie zijn.

Vieringen

Vier à vijf keer per jaar houden we in samenwerking met de werkgroep stadsdiakonaat van de Domkerk een viering in het Noordertransept van de Domkerk. We beginnen met koffie en thee, en eindigen met een maaltijd in het Domcafé. De vieringen worden redelijk bezocht. Per viering zijn er gemiddeld tien gasten. Daarbij zijn er twee pastores aanwezig, en iemand van de werkgroep stadsdiakonaat. Bij deze vieringen verzorgt één van onze vrienden een muzikaal intermezzo, en draagt een ander een gedicht voor. De maaltijd na de viering wordt door vrijwilligers van verschillende kerken verzorgd. Vrienden van de straat, vrijwilligers en pastores genieten er samen van in het Domcafé met uitzicht op het Pandhof.

Pastoraat in Hostel De Hoek

In Hostel de Hoek is één van de pastores wekelijks aanwezig (Wieke de Wolff). Zij luncht mee met bewoners, leeft met hen mee, brengt verjaardags- en ziekenbezoeken, en verzorgt in samenwerking met de geestelijke verzorging van het Leger des Heils en het team van woonbegeleiders een viering met Pasen en Kerst. De vieringen werden goed bezocht afgelopen jaar (er waren ongeveer tien bewoners – dit is voor het Hostel een goede opkomst) De pastor kan ook helpen bij het begeleiden bij uitvaarten. Afgelopen jaar was er één uitvaart waar ze een bijdrage aan kon leveren.

Gespreksgroep in Herstart

We zijn betrokken bij een wekelijkse gespreksgroep in de dagopvang. Eens in de drie weken begeleidt een straatpastor samen met een vrijwilliger een gespreksgroep. Bezoekers kunnen in een veilige setting onder begeleiding in gesprek zijn naar aanleiding van een thema.

Afscheid en welkom

We namen in 2019 afscheid van straatpastor Bert van Alderen in een viering in de Domkerk. Jaren heeft hij opgetrokken met onze vrienden en ons, waarvoor veel dank! We zijn blij dat Jan Bernard hem op kwam volgen. Hij ontving de zegen over zijn werk in september. Van harte welkom. Ook konden we een praktijkondersteuner verwelkomen, Liesbeth Timmers. Zij staat ons bij met raad en daad. Hartelijk welkom!

Allerzielen

Met Allerzielen werden ook dit jaar vrienden van de straat die overleden zijn herdacht bij de levensboom in de tuin van het Catharijneconvent. We waren daar met ongeveer vijftien personen: vrienden van de straat en mensen die veel met hen optrekken van Herstart (dagopvang), Omduw (diakonaal verband van kerken in Utrecht) het Leger des Heils, Volksgezondheid, Stichting Rechtop en het Straatpastoraat. Stadsdichter Maarten Das droeg het gedicht voor dat hij voor bij de levensboom geschreven heeft. Om beurten noemden we de namen van hen die we missen en staken voor elk van hen een kaars aan. Erna dronken we koffie bij het Catharijneconvent.

