

Liederen online dienst 14 juni 2020

LB 216 (Dit is een morgen als eens de eerste)

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingen de vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet het is goed.

Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Kinderlied: OvK 7 (Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?)

Zit je in het donker
Jezus zal er zijn
Is je hart vol zonde
Jezus maakt het rein
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn
Voor de Heer iets te wonderlijk zijn

Kijk je weer zo somber
Jezus maakt je blij
Zit je vastgebonden
Jezus maakt je vrij
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn
Voor de Heer iets te wonderlijk zijn

Dan wordt alles anders
Kan je zoveel meer
Kijk eens wat je aandurft
Samen met de Heer
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn
Voor de Heer iets te wonderlijk zijn

Lied: Taizé 9 / EL 173 Jezus U bent het licht van ons leven

Jezus, U bent het licht in ons leven,
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
open mij voor Uw liefde, o Heer.

Jésus le Christ, lumière intérieure
Ne laisse pas les ténèbres me parler
Jésus le Christ, lumière intérieure
Donne-moi d'accueillir ton amour

Luisterlied: We Shall Overcome

We shall overcome
We shall overcome
We shall overcome, some day
Oh, deep in my heart
I do believe
We shall overcome, some day

We'll walk hand in hand
We'll walk hand in hand
We'll walk hand in hand, some day
Oh, deep in my heart
I do believe
We shall overcome, some day

We are not afraid
We are not afraid
We are not afraid, today
Oh, deep in my heart
I do believe
We shall overcome, some day

We shall overcome
We shall overcome
We shall overcome, some day
Oh, deep in my heart
I do believe
We shall overcome, some day

Wij zullen overwinnen
Wij zullen overwinnen
Op een dag zullen wij overwinnen
O, diep in mijn hart
Ben ik daarvan overtuigd
Op een dag zullen wij overwinnen

Wij zullen hand in hand lopen
Wij zullen hand in hand lopen
Op een dag zullen wij hand in hand lopen
O, diep in mijn hart
Ben ik daarvan overtuigd
Op een dag zullen wij overwinnen

Wij zijn niet bang
Wij zijn niet bang
Vandaag zijn we niet bang
O, diep in mijn hart
Ben ik daarvan overtuigd
Op een dag zullen wij overwinnen

Wij zullen overwinnen
Wij zullen overwinnen
Op een dag zullen wij overwinnen
O, diep in mijn hart
Ben ik daarvan overtuigd
Op een dag zullen wij overwinnen

Lied: Opw. 520 (Wees mijn verlangen)

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
Leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
Wakend of slapend, vervuld van uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
Dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
Dat in uw armen geborgenheid vindt,

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
Maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
Bij U te wonen is al wat ik wens,
Met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
Als ik daar kom in het licht van uw zon,
Stralend van vreugde, getoid als een bruid,
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
Stralend van vreugde, getoid als een bruid,
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

Combo speelt: I shall be Released (Bob Dylan)

They say everything can be replaced
They say every distance is not near
So I remember every face
Of every man who put me here

I see my light come shining
From the west down to the east
Any day now, any day now
I shall be released

They say every man needs protection
They say every man must fall
So, I swear I see my reflection
Somewhere inside these walls

Ze zeggen dat alles vervangbaar is
Ze zeggen dat wat ver weg is, niet dichtbij
kan zijn
Dus ik herinner me elk gezicht
Van iedereen die me hier heeft neergezet

Ik zie dat mijn licht zal schijnen
Van het westen tot het oosten
Ik kan nu op elk moment
bevrijd worden

Ze zeggen dat iedereen bescherming nodig
heeft
Ze zeggen dat iedereen ten val komt
Dus ik zweer dat ik mijn weerspiegeling zie
Ergens tussen deze muren

I see my light come shining...

Yonder standing me in this lonely crowd
A man who says he's not to blame
All day long I hear him hollering so loud
Just crying out that he's not to blame

I see my light come shining...

Ik zie dat mijn licht zal schijnen

Verderop in deze eenzame menigte
Staat een man die zegt dat het niet zijn
schuld is
De hele dag hoor ik zijn holle geroep
Hij blijft maar herhalen dat hem geen blaam
treft

Ik zie dat mijn licht zal schijnen