

Liederen online dienst zondag 24 mei 2020

Opw. 711 - Stil, mijn ziel, wees stil

Stil, mijn ziel, wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds
Hij is er bij
in je beproevingen en zorgen

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

Stil, mijn ziel, wees stil
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding

God U bent mijn God...

Stil, mijn ziel, wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht, wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

-2x-

God, U bent mijn God...

Ik rust in U alleen

Opw. 350 – Vader, vol van vrees en schaamte

Vader, vol van vrees en schaamte,
Buigen wij voor U.
Heel uw werk door ons vertreden,
Klaagt ons, mensheid aan bij U.

Heer ontferm U over ons,
Die schuldig voor U staan.
U bent onze God en Redder,
Neem ons in uw liefde aan.

Vader, in dit uur der waarheid,
Keren we ons tot U.
O, vergeef ons, Heer herstel ons,
Maak ons hart en leven nieuw.

Vul ons met uw heilige Geest,
Geef vuur en kracht steeds weer.
Ieder zal uw macht aanschouwen,
Dat wij uw naam verhogen Heer.
Dat wij uw naam verhogen Heer.

OvK 293 (Ik zorg voor jou)

Stil maar, stil maar
Wees maar niet bang
Je bent niet alleen hoor
Ik zag je allang
Hier is een plekje
Tegen de kou
Want ik zorg voor jou

Ik zorg voor jou
Ja, ik zorg voor jou
Hier is een plekje
Tegen de kou
Want ik zorg voor jou

Stil maar, stil maar
Alles komt goed
Zit niet te piekeren
Hoe het nu moet
Wat er ook misgaat
Ik blijf je trouw
Want ik zorg voor jou

Ja, ik zorg voor jou
Ja, ik zorg voor jou
Wat er ook misgaat
Ik blijf je trouw
Want ik zorg voor jou

Geloofsbelijdenis (melodie NLB 766)

Ik Geloof in God de Vader, die almachtig,
hemel en aarde schiep;
in Jezus Christus, Zoon uit God geboren,
die 't al tot aanzijn riep,
mijn Heer, die van de Heil'ge Geest ontvangen,
geboren uit een maagd,
geleden heeft ten tijde van Pilatus,
onschuldig aangeklaagd.

Hij is gekruisigd, stierf en is begraven,
Hij daalde in de dood,
verrees de derde dag, is opgevaren
en zit voortaan naast God,
vanwaar Hij op een dag terug zal komen
als rechter van 't heelal
en alle levenden en alle doden
ten oordeel dagen zal.

De Heil'ge Geest,
Hij wordt door mij beleden.
'k Geloof dat God ons geeft
een kerk die heilig is en in de wereld
als zijn gemeenschap leeft.
'k Geloof dat God
mijn zonden wil vergeven,
mijn lichaam eens bevrijdt
van dood en ondergang, en ik zal leven
in alle eeuwigheid.

For those tears I died (Marsha Stevens)

You said You'd come and share all my
sorrows,
You said You'd be there for all my
tomorrows;
I came so close to sending You away,
But just like You promised You came there
to stay;
I just had to pray!

And Jesus said, "Come to the water, stand
by My side,
I know you are thirsty, you won't be denied;

Voor die tranen ben ik gestorven

U hebt gezegd dat u zou komen om mijn
zorgen te delen;
U hebt gezegd dat u zou komen om er elke
volgende dag weer te zijn;
Ik was bijna zo ver dat ik U weg wilde sturen
Maar zoals U beloofd hebt, kwam U om te
blijven;
ik hoefde alleen maar te bidden!

En Jezus zei: "Kom naar het water, kom
naast me staan, ik weet dat je dorst hebt,
en je zult te drinken krijgen;

I saw ev'ry teardrop when in darkness you
cried,
And I strove to remind you that for those
tears I died."

Your goodness so great I can't understand,
but, dear Lord, I know now that all this was
planned;
I know You're here now, and always will be,
Your love loosed my chains and in You I'm
free;
But Jesus, why me?

Jesus, I give You my heart and my soul,
I know that without God I'd never be whole;
Savior, You opened all the right doors,
And I thank You and praise You from earth's
humble shores;
Take me, I'm Yours.

Ik zag iedere traan die je in het donker
vergoot
En ik wil dat je weet dat ik voor die tranen
gestoven ben."

Uw goedheid is zo groot dat ik die niet
bevatten kan, maar, lieve Heer, ik weet nu
dat dit allemaal de bedoeling was;
Ik weet dat U hier bent en altijd zult zijn,
Uw liefde heeft mijn ketenen verbroken en
in U ben ik vrij,
maar Jezus, waarom ik?

Jezus, ik geef U mijn hart en mijn ziel,
Ik weet dat ik zonder God nooit heel kan
zijn;
Redder, U opende al de juiste deuren,
En ik dank U en prijs U vanaf deze kleine
aardbol
Neem mijn leven, ik ben van u.

[Opw. 429 \(God wijst mij een weg\)](#)

God wijst mij een weg
Als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
Maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
Nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
Wijst Hij mij de weg,
Wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis -
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
Maar zijn liefde blijft bestaan
En Hij maakt iets heel nieuws vandaag.